



Γιάννης Παπαδογιάννης Ανοδος και πτώση του... Homo Economicus

μοσιεύσεις, ο Γέρις μεκιστή της παράσικών ποιητών της ας από τον Μπλέικ, νεοπλατωνιστές, ο μια σειρά από μυείς και εικόνες, από θιλογίες και παρανοίες να αποδώσει, με έντις λογοτεχνικά περιέχει όλες τις μια και ένα δράμα στην ανθρώπινη ψυχή

Aνατρέχοντας στην οικονομική ιστορία βλέπουμε ότι η πραγματικότητα δεν κουράζεται να διαψεύδει τις κατά καιρούς κυρίαρχες θεωρίες και βεβαιώτητες των ειδικών για τις δυνατότητες και τις προοπτικές των οικονομιών. Αργά ή γρήγορα οι κοινωνίες παγιδεύονται σε επώδυνες κρίσεις και πολλά από όσα θεωρούνται ως δεδομένα και ακλόνητα ανατρέπονται.

Τι φταίει; Για ποιο λόγο οι οικονομίες πλήγτηκαν συστηματικά από κρίσεις; Ποιες είναι οι ρίζες και οι αιτίες της αστάθειας; Πού οφείλονται τα κύματα αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας που οδηγούν στα άκρα τις κοινωνίες; Και γιατί η Οικονομική Επιστήμη

αποτυγχάνει να οδηγήσει τις οικονομίες, μέσα από τα προηγμένα εργαλεία πλοήγησης που έχει αναπτύξει, σε μια περισσότερο ομαλή και ελεγχόμενη πορεία αποφεύγοντας υπερβολές όπως την κρίση του 2008 που ακόμα ταλαιπωρεί τις ζωές μας; Τα παραπάνω είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που αναδεικνύονται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδογιάννη, «Η Άνοδος και η πτώση του Homo Economicus – Ο μύθος του ορθολογικού ανθρώπου και η χαοτική πραγματικότητα» (εκδ. «Παπαδόπουλος»). Κεντρικό σημείο του βιβλίου είναι ότι η λογική, ο ορθολογισμός, δεν αποτελούν το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει το πώς

Στο σύγχρονο οικονομικό σύμπαν βασιλεύει η απόλυτη ορθολογικότητα, ο homo economicus και η απόλυτη αποτελεσματικότητα των ελεύθερων αγορών. Ομως τι σχέση έχει ο homo economicus με εμάς;

αποφασίζει και πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος. Στο σύγχρονο οικονομικό σύμπαν βασιλεύει η απόλυτη ορθολογικότητα, ο homo economicus, και η απόλυτη αποτελεσματικότητα των ελεύθερων αγορών. Ομως τι σχέση έχει ο homo economicus, με εμάς; Ο homo sapiens, δηλαδή όλοι εμείς, παραμένει ένα αινιγματικό πλάσμα: οι αισθήσεις, η γλώσσα, η λειτουργία της μνήμης και της αντίληψης, η σκέψη, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η νοημοσύνη και ο συναισθηματικός κόσμος αποτελούν πολύπλοκες λειτουργικές δομές τις οποίες κατανοούμε σε περιορισμένο βαθμό. Οπως έχουν δείξει εκαποντάδες πειράματα η καθημερινή μας συμπεριφορά όχι μόνο δεν πλησιάζει στην έννοια της ορθολογικότητας, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη πτυχή που να μένει ανεγγίχτη από ψευδαισθήσεις, πλάνες, μεροληψίες και άλλα παιχνίδια του νου, των αισθήσεων και της τύχης. Ξεκινώντας με μια χρήσιμη αναδρομή στις διάφορες οικονομικές θεωρίες, το βιβλίο αντιπαραθέτει τις ακλόνητες πεποιθήσεις της οικονομικής επιστήμης με τη σημερινή πολυσύνθετη και χαοτική πραγματικότητα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Παράλληλα, παρουσιάζει ευρήματα επιστημών όπως η Νευροεπιστήμη, η Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία, κ.ά, τα οποία ανατρέπουν την εξιδανικευμένη εικόνα που έχουμε για τις δυνατότητες και τις γνώσεις μας ως άτομα και ως κοινωνία. Και ακόμη, εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο γιατί η τυφλή, σχεδόν θρησκευτική, πίστη των ορθόδοξων οικονομικών στην απόλυτη ορθολογικότητα του ατόμου και στην υπεροχή της ελεύθερης αγοράς απομάκρυναν βαθμιαία τα οικονομικά από την πραγματικότητα της καθημερινότητας και τη σημερινή κοινωνία.